

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ

يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى

اللَّهُ عَنْهُ.

HİCRET VE ÂŞURE

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: **“İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, şüphesiz bunlar Allah’ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.”**¹

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: **“Müslüman, elinden ve dilinden diğer müslümanların emin oldukları kimsedir. Muhacir ise Allah’ın yasakladığı şeyleri terk edendir.”**²

Kardeşlerim!

Allah’a hamdolsun, yeni bir hicri yıla girmiş olmanın ve Muharrem ayına kavuşmanın heyecanını yaşamaktayız. Hz. Adem ve Hz. Havva’nın cennetten yeryüzüne gelmesiyle başlayan hicret hikayesi; bir yönüyle insanlığın imtihana tabi tutulması, bir yönüyle de yeryüzünün imar edilmesidir. Bazen gemi ile tufanlara karşı durmak, bazen dağları aşmak, bazen de çöllerden ve denizlerden geçmekle gerçekleşen hicret, fedakârlığın, vefakârlığın ve tarihte benzeri görülmemiş olan ensar ve muhacir kardeşliğinin sembolü oldu.

Kıymetli Mü’minler!

Hicret; her şeyden önce Allah ve Rasûlüne gönülden bağlılığın, sadakat ve teslimiyetin ifadesidir. Hicret; bâtıldan, boş şeylerden, ömrümüzü israf eden her türlü arzu ve istekten uzaklaşarak hakka, hakikate, ahlâk ve irfana teslim oluşun ifadesidir.

Hicret, sadece bir mekândan diğerine yapılan yolculuk değildir. Hicret; maddeden manaya yürüyebilmek ve Yüce Mevlâ’nın yarattığı tertemiz fitratımızı muhafaza edebilmektir. Şirkten, küfürden, nifaktan uzaklaşıp, iman ehli olabilmektir. Hicret; fâni dünyanın çekiciliğine kanmamaktır. Nefsin ve şeytanın tuzağına düşmemek, cenneti gelip geçici heves ve tutkulara feda etmemektir.

Hicret; bir ömür boyu helallerle hemhal olup, haramlardan uzak durabilmektir. Durgun suların çabuk kirlendiğini unutmadan her daim hayra ve iyiye doğru akış içinde olmak, Hakkın rızasını elde etme yolunda yürüyebilmektir.

Değerli Kardeşlerim!

18 Ağustos Çarşamba günü de inşaallah âşure gününü ihya etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Peygamberimiz (s.a.v) bu güne ayrı bir değer vermiş ve **“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan âşûre orucudur”** buyurarak âşure gününde oruç tutmayı tavsiye etmiştir.³ Ancak âşure günüyle birlikte en az bir gün daha oruç tutmak, yani Muharrem ayının dokuzuncu veya on birinci gününü de oruçlu geçirmek sünnettir. Bunula birlikte, toplumumuzda gelenek haline de gelmiş olan ikramlıkların hazırlanması, konu komşuya dağıtılması, çoluk çocuğa ve ailemize genişlik sağlanması da tavsiye edilen davranışlar arasındadır. Ancak bu gibi davranışları bir tek âşure günüyle sınırlandırmamalı ve hayatımızın tamamına yaymaya çalışmalıyız. Peygamber efendimizin Ebu’d-Derda (r.a)’ya yönelttiği şu tavsiyeyi hayat düsturu olarak kabul etmeliyiz:

“Ey Ebu’d-Derda! Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularına da ikram et...”⁴

Peygamberimizin bu tavsiyeyi sahabenin en fakirlerinden birisi olan Ebu’d-Derda’ya yapmış olması oldukça dikkat çekicidir.

Aziz Kardeşlerim!

Cennetten yeryüzüne adım atışımızla başlayan hicret hikayemizin, Allah’ın rızasını kazanacağımız bir ömürden sonra yine cennette son bulmasını diliyorum ve hicri 1443 yılınızı kutluyorum. Yeni yılın, İslâm ve insanlık aleminin huzur ve selâmetine vesile olmasını Yüce Mevlâ’dan niyaz ediyorum.

¹ Bakara 2/218.

² Buhari, İman, 4.

³ Müslim, Sıyam, 38.

⁴ Müslim, Birr, 142.