

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَإِذَا سَأَلَكَ

عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ

DUANIN GÜCÜ

Aziz Mü'minler!

İnsan; Yüce Allah tarafından en güzel bir surette yaratılmış olsa da, sınırlı ve aciz bir varlıktır. Acziyetini, kulluğunu ve sıkıntılarını Yüce Rabbine arz etme ihtiyacı hissetmektedir. Çünkü kusursuz ve her şeye kadir olan ancak Yüce Allah'tır. İnsanoğlunun yapabilecekleri sınırlıdır. Gücü ve bilgisi belli bir yere kadardır. Ondan sonrasında insan ellerini kaldırıp Rabbinden istemek zorundadır. Bizler de geçen Cuma ellerimizi semaya açtık, acziyetimizi Allah'a arz ettik ve "el-Kerîm" olan Rabbimizin hazinelerinden bir damla istedik. Çünkü Rabbimiz hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede bizi duaya şöyle yönlendirmektedir:

"Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler."¹

Duamızda samimiydik. Rabbimizin bize lütfuyla muamele edeceğine inanmıştık. Çünkü Peygamber efendimiz; "Allah'a, kabul edileceğine gerçekten inanarak dua edin. Bilin ki Allah, ciddiyetten uzak ve

umursamaz bir kalp ile yapılan duaları kabul etmez"² buyurmuştur.

Muhterem Müslümanlar!

Rabbimize sonsuz hamd-ü senâlar olsun! Gerek geçen hafta yaptığımız yağmur duasına, gerekse daha önce yaptığımız duaya Yüce Rabbimiz icabet etti. Bize merhamet etti ve yağmur damlalarını bizlere ikram etti. Yoğun bir kuraklıktan sonra toprağı suya, gönlümüzü ise huzura gark etti. Yaşadığımız bu ibret verici olay; namazın ve samimiyetle yapılan duanın ne kadar önemli ve güçlü bir etkiye sahip olduğunu bize gösterdi. Nitekim Peygamber efendimize bir gün "Yâ Rasûlallah, hangi dua daha çok kabule şayandır?" diye sorulmuş, Peygamber Efendimiz de, "Gece yarısından sonra ve farz namazların arkasından yapılan dualar" diye cevap vermiştir.³

Değerli Mü'minler!

Yüce Rabbimiz duaya büyük bir değer verir. Rasûlüllah efendimiz, Allah Teâlâ katında duadan daha kıymetli bir şey olmadığını bize haber vermiştir.⁴ Ancak dua için ellerini semaya açacak olan insanın da Allah katında değerli olması gerekmektedir. İnsanın haramlardan uzak durması, duasının kabul olmasına vesiledir. Peygamber efendimiz bu hususu bir hadisinde şöyle ifade etmiştir:

"Bir kimse (Hak yolunda) uzun sefere çıkar, saçları dağılmış, toza toprağa bulanmış bir hâlde ellerini semâyâ uzatarak: *Yâ Rabbî, yâ Rabbî!* diye duâ eder. Hâlbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram (hâsılı) kendisi haramla beslenmiş olursa, böyle bir kimsenin duası nasıl kabul edilir?"⁵

Öyleyse geliniz, Allah'ın nimetlerine her zaman şükredelim. Helâle ve harama hassasiyetle dikkat edelim. İbadetlerimizi ihmal etmeyelim. Böyle olduktan sonra Allah'tan istemeye asla çekinmeyelim.

² Tirmizi, Deavât, 65.

³ Tirmizi, Deavât, 79.

⁴ Tirmizi, Deavât, 1.

⁵ Müslim, Zekât, 19.