

Tarih: 10.01.2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ

وَهَرَمَ الْأَحْزَابَ وَخَدَهُ

FETİHLE HAYAT BULMAK

Kıymetli Kardeşlerim!

Tarih boyunca milletler kendi egemenliklerini korumak ve daha geniş topraklara sahip olmak için mücadele etmişlerdir. Bu uğurda pek çok kişi hayatını kaybetmiş ve çok acı olaylar yaşanmıştır. Bugün yaşadığımız ve her gün medeniyetten bahsettiğimiz bu çağda dahi bu manzaraları sürekli görüyoruz. Dünyanın gözü önünde masum çocukların, kadın ve yaşlıların maruz kaldığı zulme ve soykırıma her gün şahit oluyoruz. İnsan haklarının ayaklar altına alındığı bir bilgi ve teknoloji çağı yaşıyoruz. Oysa Peygamber efendimiz bundan 1395 yıl önce insanlığa inanılması güç bir ders vererek adeta bugünün süper güçlerine insanlık dersi veriyordu.

Muhterem Mü'minler!

Hepimizin bildiği gibi ilk Müslümanlar doğup büyüdüleri Mekke'de müşrikler tarafından işkencelere maruz kalmış ve Rasûlüllah efendimiz de dahil tüm mü'minler Medine'ye hicret etmeye mecbur bırakılmıştı. Medine'de sekiz yıl geçmişti. Ancak geçen bu sekiz yıl ne Mekke'yi ne de Mekke'lilerin yaptıklarını unutmaya yetmişti. Çünkü Muhacirler müşrikler nedeniyle çok zor ve acı günler geçirmişti. Şimdi ise Müslümanlar güçlü

bir devlet kurmuş ve Mekke'lilerin intikamını almaya muktedirdi. Ancak Peygamber efendimiz bunu yapmak yerine Mekke'lilerle yaptıkları anlaşmaya riayet etmeyi tercih etmişti. Mekke'liler ise rahat durmamış ve Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozacak kadar ileri gitmişti. Bunun üzerine Peygamber efendimiz on bin kişilik bir orduyla Mekke'ye yöneldi. Bu muazzam orduyu gören Mekke müşrikleri ne yapacaklarını bilemedi. Korkup evlere gizlendi. Daha önce yaptıkları onca zulümden sonra hakettikleri cezayı tahmin etmeleri zor değildi. Oysa Peygamber efendimiz İslâm'ın yüceliğini gösteren bambaşka bir tutum sergiledi. Kumandanlarına mecbur kalmadıkça savaşmamalarını, kaçanları izlememelerini, yaralı ve esirleri öldürmemelerini emretti. Böylece Mekke, tarihte eşine az rastlanır şekilde insanların zarar görmediği bir halde fethedildi. Çünkü İslâmiyetin gayesi insan imha etmek değil, insanı ihya etmektir. Bu nedenle Efendimiz Kâbe'nin merdiveni üzerinde ayakta durarak genel af ilan etti ve şöyle buyurdu: **“Hamd; (Mekke'nin fethine dair) vaadini yerine getiren, kuluna yardım eden ve düşman topluluklarını tek başına yenilgiye uğratan Allah'a mahsustur.”**¹

Aziz Kardeşlerim!

Görüldüğü gibi İslâm dininde fethin gayesi toprak elde etmek veya inanmayanlara zarar vermek değildir. Aksine İslâm'ın nurlu ve huzurlu iklimini başka diyarlara götürmektir. Hakkı ve adaleti her tarafta tesis etmektir. Kısacası fetih, insanları imanla ve hayatla buluşturmaktan ibarettir. Bu nedenle fetihle ilgili olarak Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur:

“Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde;

Ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde;

Rabbine hamederek şanınin yüceliğini dile getir ve O'ndan af dile; şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir.”²

¹ İbn Mâce, Diyât, 5.

² Nasr, 110/1-3.