

Tarih: 11.11.2022

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

DÜNYA-AHİRET DENGESİ

Muhterem Mü'minler!

Rasûl-i Ekrem (s.a.s) Efendimiz, bir gün hasta bir sahabîyi ziyaret etti. Ona nasıl dua ettiğini sordu. O da, “Allah’ım! Beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver!” şeklinde dua ediyorum dedi. Bunun üzerine Allah Rasûlü, böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı. Kendisine, “Allah’ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından korusun!”¹ şeklinde dua etmesini tavsiye etti.²

Aslında bu dua, Yüce Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de bizlere öğrettiği hikmet yüklü bir duadır. Bu dua, dünya ve ahiret arasında dengeli ve ölçülü bir hayata dikkat çeken bir duadır.³ İşte bugün bizler, bu duayı her gün beş defa huşuyla eda ettiğimiz ve huzura erdiğimiz namazlarımızda okuyoruz. Böylelikle, dünya ve ahiret dengesini gözettiğimizi her daim dile getiriyoruz. Dünyadaki sorumluluğumuzu, ahiretteki hesabı, mükâfat ve cezayı bir an olsun unutmadığımızı ikrar ediyoruz.

Kıymetli Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz, hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede; “Allah’ın sana

verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez”⁴ buyurmaktadır. Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Rasûlü Abdullah b. Ömer’i omuzundan tuttu ve şöyle buyurdu: “Dünyada (kimsesiz) bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.”⁵

Rabbimizin bizden istediği, ne dünya için ahireti feda etmek, ne de ahiret için dünyayı terk etmektir. Bizden istenen, bu iki hayat arasında bir denge kurabilmektir. Dünya ve ahiret arasındaki dengenin nasıl olması gerektiğini ise Peygamberimizin örnek hayatında görmekteyiz. Allah Rasûlü, gerek ibadetlerimizde, gerekse gündelik hayatımızda ölçülü olmamız gerektiğini bize bildirmiştir.⁶ Efendimiz, dünyadan el çekip sadece ahiret için yaşamaya karar veren bazı sahabileri uyarmıştır.⁷ Bedenimizin, ailemizin ve sahip olduğumuz nimetlerin hakkını verme hususunda bize tavsiyede bulunmuştur.

Aziz Müslümanlar!

Zaman zaman bu dünyanın ahiret yurduna açılan bir kapı ve bir imtihan alanı olduğunu göz ardı edebiliyoruz. Oysa hepimizin bildiği hikmetli bir sözde ifade edildiği gibi, dünya ahiretin tarlasıdır. Cennet, tohumlarını dünyada ektiğimiz bir bahçe, cehennem ise odunlarını dünyadan götürdüğümüz bir yangın yeridir. O yüzden her işimizde ne dünyamızı ihmal edecek, ne de ahiretimizi mahvedecek bir hassasiyetle yaşamamız gerekmektedir. Tıpkı Hz. Peygamberin buyurduğu gibi:

“Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi (sorumluluğunuzun bilincinde) olun ve dünyevî isteklerinizde ölçülü davranın... Helâl olanı alın, haram olanı bırakın...”⁸

⁴ Kasas, 28/77.

⁵ Buhari, Rikak, 3.

⁶ Buhari, İman, 29.

⁷ Buhari, Edeb, 84.

⁸ İbn Mace, Ticaret, 2.

¹ Bakara, 2/201.

² Müslim, Zikir, 23.

³ Müslim, Zikir, 26.