

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (*)

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ تُوْمِنُوا، وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابُّوا

RAMAZAN BAYRAMI

Değerli Müslümanlar!

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan kurtulma ayı olan Ramazan'a veda ediyoruz. Bu mübarek ayın toplumsal hayatımıza olduğu kadar manevi hayatımıza da etkisi büyük olmuştur. Bu ayda Cenab-ı Hakkın emrine uyarak tuttuğumuz oruçlar, beş vakit namaza ilave olarak kıldığımız teravih namazları, okuduğumuz ve dinlediğimiz Kur'an gönüllerimizi cilalamış, ruhlarımızı yüceltmış, kardeşlik duygularımızı pekiştirmiş, milli birlik ve beraberliğimizi doruk noktasına ulaştırmıştır. Şimdi ise, Ramazan'ı değerlendirmenin sevinciyle bayram yapıyoruz.

Bu sevincin kaynağı hiç şüphesiz irade ve nefis hâkimiyetidir. Nefsine hâkim olanların dünya hayatında olduğu gibi, öldükten sonra Allah Teâlâ'ya kavuştuklarında da büyük ecir ve mükâfâtlara ererek sevinecekleri, hutbemin başında okuduğum Nâziât sûresi 40 ve 41' inci ayet-i kerimelerinde; **“Rabbinin huzurunda (hesap vermekten) korkan ve nefsinin kötü arzularından uzaklaştıran kişinin barınağı Cennetin ta kendisidir.”** hitabıyla müjdelendiği.

Aziz Mü'minler!

Bayramların toplum hayatımızda üstün yeri ve eşsiz değeri vardır. Bayram günleri toplum şuurunun bütünleştiği, fertlerinin kaynaşıp kucaklaştığı seçkin günlerdir. Akriba

ve komşularla olan ilişkiler kuvvetlenir, birlik ve beraberlik duyguları daha da güçlenir. Bayram sabahı camilerimizi dolduran ve aynı duyguları paylaşan insanların birlikte ve içtenlikle Allah Teâlâ'ya yönelmeleri, O'ndan af ve bağışlanma dilemeleri ayrı bir önem taşır.

Muhterem Kardeşlerim!

Ramazan günlerinde olduğu gibi, bayram günlerinde de Cenab-ı Hakkın rahmeti bütün mü'minleri kuşatır. Bu rahmetten âzamî derecede yararlanmak için annemizin-babamızın ve büyüklerimizin hayır dualarını almalıyız. Dinimizde; Allah'a ibadetten sonra anne ve babaya iyilik emredilmiş, onlara karşı **“öf”** demek Kur'an diliyle yasaklanmıştır.

Mevcut kısıtlamalar dikkate alınarak; akraba ve komşularımızla tebrikleşmeli, karşılıklı sevgi ve saygı duygularımızı aktarmalı, önlemler çerçevesinde yakınlarımızı ziyaret ederek hatırlarını sormalı, gönüllerini almalıyız. Yetimlerin, yoksulların ve kimsesizlerin derdiyle ilgilenmeli onlara sevgi ve şefkatle davranmalıyız. Elimizden geldiğince onların da bayram sevinci yaşamalarını sağlamalıyız.

Bizlerden hayır-dua bekleyen vefat etmiş yakınlarımızın kabirlerini ziyaret etmeli ve Kur'an'la ruhlarını şad etmeliyiz.

Üç günden fazla küs durmanın dinimizde yeri olmadığını hatırlayarak, dargın olduğumuz kardeşlerimizle barışmalı ve tanıdıklarımızdan dargın olanları da barıştırmaya çalışmalı ve aralarını bulmalıyız.

Bunlar, toplumu oluşturan, kalpleri huzura erdiren, milli birlik ve bütünlüğün sağlanmasında, toplumu rahatsız eden ayrılık ve düşmanlıkların yok olmasında çok etkili unsurlardır.

Bu duygularla, mübarek Ramazan Bayramı'nın başta Batı Trakya Müslüman Türk toplumu olmak üzere bütün İslâm alemine kutlu olmasını diliyor, bu vesile ile Yüce Allah'tan milletimiz için birlik-beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularını kuvvetlendirmesini, bütün insanlık âlemini barışa ve sükuna erdirmesini niyaz ediyorum.

Hutbemi, başta okuduğum hadis-i şerif meâli ile bitiriyorum: **“İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.”**¹

¹ Müslim, İman, 93-94