

Tarih: 26.01.2024

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَا تَهِنُوا

وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَفْضَلُ الْجِهَادِ، كَلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

29 OCAK VE MÜCADELE RUHU

Aziz Mü'minler!

İslâm dini; renkleri, dilleri ve kökenleri ayrı olan insanları aynı inanç etrafında birleştirmiş, kin ve düşmanlıkları ortadan kaldırarak, dünyamıza ve insanlığa gerçek anlamda huzur ve barışı getirmiştir. Esasen İslâm kelimesinin bir anlamı da “barış”tır. Bu sebeple Müslüman, huzur ve barış içinde yaşayan insan demektir. Huzur ve barış içinde yaşamak ise; ancak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekle mümkündür. Zira inançları sarsılmış, dinî ve millî değerleri yıkılmış, birlik ve beraberliği yok olmuş milletlerin ayakta durması asla mümkün değildir.

Değerli Kardeşlerim!

Bizler inananlar olarak hakkın, haklının ve güzel olanın yanında durur; hukuksuzluğun, haksızlığın ve çirkin olanın da karşısında dururuz!

Bizler inananlar olarak kendi işimizden, kendi menfaatimizden ve kendi geleceğimizden fedakârlık eder, toplumun ve yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın geleceğine yatırım yaparız!

Bizler inananlar olarak sadece kendini düşünen insanlar değil, kardeşçe yaşamayı bilen ve ne pahasına olursa olsun birbirine destek çıkabilen insanlarız!

Bizler inananlar olarak Hz. Peygamberin; “Mü'minler, birbirlerini

sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organ rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir”¹ buyruğunu özümsemiş ve Batı Trakya Müslüman Türk toplumunun herhangi bir bireyine bir sıkıntı geldiğinde, bunu iliklerine kadar hisseden ve bu acıyı paylaşan insanlarız!

Aziz Müslüman Türk Kardeşlerim!

Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de; “Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz”² buyurmuştur. Bizler inanıyoruz ve inandığımız için de üstün geleceğimizi ve haklarımızın bir gün bize teslim edileceğini biliyoruz. 29 Ocak 1988'de yaptığımız gibi bugün de Batı Trakya Müslüman Türk toplumu olarak haklarımızın takipçisi olmaya ve hak yerini bulana kadar gevşeklik göstermeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Zira Peygamber Efendimiz; “En değerli cihad, zalim yöneticinin karşısında hakkı dile getirmektir”³ buyurmuştur. Yöneticilerimiz zaman zaman sesimizi duymasa da, hakkı duymaktan rahatsız olsa da, bizler demokrasinin bize sunduğu imkânlar çerçevesinde gerektiğinde hep bir ağızdan hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, **29 Ocak**'ları unutmamak adına Pazartesi günü Gümölcine Türk Gençler Birliği'nde saat 18:30'da yapılacak etkinliği hatırlatıyor, hepinizin “**29 Ocak Millî Direniş Günü**”nü tebrik ediyorum. Hutbemi, Cenâb-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bize öğrettiği şu duayla bitiriyorum:

“Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizde gösterdiğimiz taşkınlıkları bağışla, ayaklarımızı sâbit kıl! Şu kâfirler topluluğuna karşı bize yardım ve zafer ihsân eyle!”⁴

¹ Müslim, Birr, 66.

² Al-i İmran, 3/139.

³ İbn Mace, Fiten, 20.

⁴ Al-i İmran, 3/147.