

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ أَوَّلَ مَا تَبَدَّأَ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ،

فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنتَنَا.

KURBAN BAYRAMI

Muhterem Müslümanlar!

Medine’de bir bayram sabahıydı. Mü’minler bayram heyecanı ve coşkusuyla dopdoluydu. Mescid-i Nebevî’de genç-yaşlı, kadın-erkek, çoluk-çocuk hep birlikte bayram namazını eda etti. Peygamberimiz (s.a.s)’in îrâd ettiği hutbenin ardından sıra kurbanları kesmeye gelmişti. Rasûl-i Ekrem Efendimiz, âdeti olduğu üzere iki kurban hazırlamıştı. Kendisine getirilen kurbanlık koçları şefkatle kibleye doğru yatırdı ve şu âyet-i kerimeleri okudu:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Ben, O’nun birliğine inanarak, yönümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.”¹

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

“Şüphesiz namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu

emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim.”²

Daha sonra Allah Rasûlü (s.a.s), kurbanların kabulü için dua etti ve besmeleyle kurbanlarını kesti.

Aziz Mü’minler!

Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senâlar olsun ki, bizleri bir bayram sabahına daha kavuşturdu. Bayramlar; rahmet ve bereket vakitleridir. Allah’a yaklaşma ve Allah’ın rızasını kazanma mevsimidir. Kardeşliğimizi pekiştirme ve birlik olma günleridir. Bayramlar; sevinme ve sevindirme, barış ve huzur zamanlarıdır. Anne babamızın, akrabalarımızın ve komşularımızın gönüllerini hoşnut etme fırsatıdır. Bayramlar kardeşlik ve muhabbet günleri olduğuna göre bu özel günleri fırsat bilerek dargınlıkları ve küskünlükleri sonlandıralım. Akriba ve dostlarımızı ziyaret edelim. Unutmayalım ki bir Müslümanın üç günden fazla kardeşiyle küs durması helal değildir.³

Bayramlar; yardımlaşma ve paylaşmayla güzelleşir. Öyleyse bayram sevincimizi artırmak için Rabbimizin nimetlerine şükür niteliği de taşıyan kurbanlarımızı kesmeye; akriba, komşu ve muhtaç kardeşlerimizle paylaşmaya özen gösterelim. Nitekim yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de kurban ibadetini şu ifadelerle emretti:

“Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! Asıl sonu gelmeyecek olan, sana karşı nefret duyandır.”⁴

Sözlerime son verirken, hepinizin bayramını tebrik ediyor, daha nice bayramlara sağlık ve afiyet içerisinde ulaşmayı Rabbimden diliyor ve başta okuduğum hadis-i şerif mealıyla hutbemi bitiriyorum:

“Bugün ilk işimiz, bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur.”⁵

² En’am, 6/162-163.

³ Buhari, Edeb, 62.

⁴ Kevser, 108/1-3.

⁵ Buhari, İdeyn, 3.

¹ En’an, 6/79.