

Tarih: 29.12.2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٦٦﴾

وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٦٧﴾

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نِعْمَتَانِ مَغْبُوتُونَ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
الصَّحَّةُ وَالْفِرَاعُ

YENİ YIL, ESKİ HAYAT

Muhterem Mü'minler!

Dünya, bizler için her yönüyle bir imtihan yeridir. Allah Teâlâ Kur'ân-ı Kerîm'de bunu şöyle haber vermiştir: **“Yemin olsun ki, biraz korku ve açlık, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek sizi deneriz. Sabredenleri müjdele!”**¹ Diğer bir âyette de; **“Allah ölümü ve hayatı hanginizin daha iyi ameller yapacağı hususunda sizi denemek için yarattı. O çok güçlü, çok bağışlayandır”**² buyurmuştur.

Her birimiz, içinde bulunduğumuz şartlarla Allah Teâlâ tarafından denenmekteyiz. Zenginlik-fakirlik, makam-mevki, sağlık-hastalık, mal ve evlatlar bu sınavın birer parçalarıdır. Yüce Rabbimiz; **“Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Dönüşünüz ancak banadır”**³ buyurarak, karşılaşacağımız bu imtihanlara hazırlıklı olmamızı istemiştir.

Aziz Müslümanlar!

Dünya hayatını yaşarken, gayemiz hem dünya hem de âhiret mutluluğunu kazanmak olmalıdır. İnandığımız iman, ibadet ve ahlâk kurallarını hayatımıza yansıtamıyor ve İslâm'ın güzelliklerini yaşayamıyorsak kulluk imtihanını kaybediyoruz demektir. Çünkü yer yüzünde

bulunan her şey gibi bizim ömrümüz de fânidir. Yüce Rabbimiz bu hususu şöyle dile getirmiştir:

“Yeryüzünde bulunanların hepsi fânidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zâtı ise bâki kalır.”⁴

Öyleyse fâni olan ömrümüzün hesabını iyi yapalım. Her gün kendimiz, ailemiz, vatanımız, milletimiz ve insanlık için faydalı olan bir şeyler yapma çabası içinde olalım. Amel defterimizi bu tür hayırlarla doldurarak Allah'ın huzuruna çıkalım. Yaptığımız bütün işlerin Rabbimizin rızasına uygun olmasına gayret gösterelim. Unutmayalım ki iki cihan saadetini ancak dünya hayatında kulluk imtihanını başarılar kazanacaktır.

Değerli Kardeşlerim!

Kulluk imtihanını kazanmak, dünyadan vazgeçmek değildir. Bilakis dünyayı ahirette hesabı verilecek bilinciyle değerlendirmektir. Şeytanın ve nefsimizin tuzaklarına kanmamaktır. Geçici eğlence ve heveslere kapılmamaktır. Mutluluğu içki ve eğlence mekânlarında değil, secdede aramaktır. En lüks lokantalarda haramlarla yeni yıla girmek değil, fakirin bir dilim ekmeği olabilmektir. Ömrümüzü hiç tükenmeyecekmiş gibi değil, her an sona erecekmiş gibi yaşamaktır. Şans oyunlarından medet ummak değil, alınımızın teriyle helâlinden çalışmaktır. Arkadaşlarımızla felekten bir gece çalmak değil, günahlarımızın bir kısmını tevbeyle bağışlatmaktır.

Öyleyse geliniz; dünya hayatının fırsatlarından istifade ederek hem dünyamızı hem de ebedi ahiret hayatımızı inşa edelim. Yeni bir yıla girerken aynı zamanda bir yıl eskidiğimizi ve eksildiğimizi de bilelim. Kısalan ömrümüzü bize geri getirecek bir gücün bulunmadığını, dolayısıyla iyi değerlendirilmesi gerektiğini unutmayalım. Hutbemizi Asr sûresinin meâli ile tamamlayalım: **“Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.”**⁵

¹ Bakara, 2/155.

² Mülk, 67/2.

³ Enbiya, 21/35.

⁴ Rahman, 55/26-27.

⁵ Asr, 103/1-3.