

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
قُلْ اِنَّ هُدَىٰ اللّٰهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ اَتَّبَعْتُمْ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي
جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيْرٍ ﴿١٣٠﴾

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ: الصِّحْحَةُ وَالْفِرَاعُ

YENİ BİR YILA GİRERKEN

Muhterem Müslümanlar!

Allah Teala'nın bizlere bahşettiği önemli lütuflardan birisi de zaman nimetidir. Akıp giden zaman içerisinde bize emanet edilen ömrümüzü tamamlamaktayız. Her insan kendisine biçilen ömrü, ilâhî irade doğrultusunda geçirmekle yükümlüdür. Dünya ve ahiret saadetini kazanmak, bu sınırlı zamanı iyi kullanmamıza bağlıdır.

İnsan, yaratılışı icabı hayatı sever ve ömrünün uzamasını ister. Ancak uzun ömür, hak yolunda tüketildiği zaman hayırlıdır. Nitekim bir sahabî Peygamberimiz'e, "**Hangi insanlar daha hayırlıdır ya Rasûlallah?**" diye sorduğunda, Peygamber Efendimiz şöyle cevap vermiştir: "**En hayırlı insan, ömrü uzun olup ameli güzel olandır.**" Sahabî, "**Hangi insanlar daha zarardadır?**" diye sorunca da Peygamber Efendimiz, "**Ömrü uzun olup da, ameli kötü olan**" buyurmuşlardır.¹

Aziz Kardeşlerim!

Unutmayalım ki, zaman en büyük sermayedir. Her şeyi zaman sayesinde kazanabiliriz. Ancak geçen zamanı geri getirmeye hiçbir sermayenin gücü yetmemektedir. Peygamberimiz (sav)'in ifadesi

ile akıllı Müslüman, kendini hesaba çekip, ölüm ötesine hazırlık yapan kişidir. Kendisine sunulmuş olan zamanın kıymetini en iyi bilendir. Nitekim Peygamber Efendimiz, hutbemizin başında okuduğum hadis-i şerifte "**İki nimet vardır ki, insanoğlu bunları kullanmakta hep aldanır. Bunlar sağlık ve boş vakittir**"² buyurarak bu hakikate dikkat çekmiştir.

Değerli Mü'minler!

Bilindiği üzere, bir miladî yılı tamamlayarak diğerine girmek üzereyiz. Geçen her gün, biten her ay, sona eren her yıl, insanın ömür takviminden koparılan bir yapraktır. Bu yüzden geliniz, geçmişimize yönelik bir muhasebe yaparak yeni yıla girelim. Kendimiz adına, milletimiz ve insanlık uğruna ne gibi güzellikler, hayırlar ve fedakârlıklar yaptığımıza bakalım.

Yeni bir yıla girerken, toplumumuzda yılbaşı çerçevesinde yapılan kutlamaların, bizim dinimiz, ahlâkî ve kültürel değerlerimizle uyuşmadığını bilelim. Aklı ve sağlığı tehdit eden içki tüketimini, aile bütçesini tahrip eden kumarı ve piyango gibi şans oyunlarını, savurganlığı ve cinsel taşkınlıkları; dinî, millî ve ahlâkî değerlerimizle bağdaştırmak asla mümkün değildir. Yeni yılı içki sofralarında karşılamanın ve sabahlara kadar eğlence mekânlarında durmanın dinimizce kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu yüzden dikkatli olmalı ve yabancı kültürlerle uymak yerine ömrümüzü güzelliklerle doldurmaya çalışmalıyız. Nitekim başta okuduğum ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

"**Dinlerine uymadıkça yahudiler de hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.**"³

¹ Tirmizî, Zühd 22.

² Tirmizî, Zühd 1.

³ Bakara, 2/120.