

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ

مِنْ ذَنْبِهِ

ORUCUN FAZİLETİ

Muhterem Mü'minler!

Evveli rahmet, ortası mağfiredet ve sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının heyecan dolu güzelliğini hep birlikte yaşıyoruz. Bu mübarek ayda; tuttuğumuz oruçlar, okuduğumuz Kur'an'lar, sevdiğimizle paylaştığımız iftarlar ve camilerimizde coşkuyla kıldığımız namazlar bize apayrı bir heyecan yaşıyor. Bu heyecanın bir parçası olarak, bu aya mahsus tuttuğumuz farz oruçlarla Rabbimize yakınlığımızı arttırmaya çalışıyor ve nefsimizin arzu ve isteklerine dur diyebilmeyi öğreniyoruz.

Aziz Kardeşlerim!

Peygamber Efendimizin, İslâm'ın beş temel esasından biri olarak tarif ettiği¹ oruçla ilgili olarak yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de oruç farz kılındı. Umulur ki, Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız.”²

Oruç, gösterişin en az karıştığı ibadetlerdendir. Bu yüzden de Allah katında özel bir değeri vardır. Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre, oruçla ilgili olarak Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur:

“Oruç benim içindir; onun karşılığını da ancak ben vereceğim.”³

Oruç sadece yeme, içme ve cinsel arzuları terk etmekten ibaret değildir. Oruç tuttuğu halde çirkin işlerden ve fenalıklardan uzak durmayanlar uyarılmıştır. Hadis-i şerifte “Oruç tutan öyle insanlar vardır ki, kazançları sadece açlık ve susuzluk çekmektir” buyurulmuştur.⁴ Yine Peygamber Efendimiz, oruç tutanların dikkatli olması gerektiğini şu sözleriyle açıklamıştır: “Oruç bir kalkandır; sakın oruçlu iken cahillik edip de kötü söz söylemeyin. Birisi sizinle tartışacak olursa, ben oruçluyum deyin.”⁵ Başka bir hadisinde ise Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Her kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa, Allah onun yemesini ve içmesini terk etmesine kıymet vermez.”⁶

Değerli Mü'minler!

Oruç, nefsi terbiye eden, bize sabrı öğreten, zorluklara karşı dayanma gücü veren, fakirlere ve muhtaçlara yardımcı olma şuuru kazandıran bir ibadettir. Bu yönüyle oruç, bizi eğiten ve kâmil bir mü'min olma yolunda ahlâkımızı güzelleştiren bir ibadettir. Bu ahlâkın bir uzantısı olarak, yeryüzünde darlık içerisinde bulunan din kardeşlerimizin halini daha iyi anlıyor ve iftarlarda paylaştığımız lokmamızla veren el olabilmeyi öğreniyoruz. Nitekim Peygamber Efendimiz, bu paylaşma ve dayanışma şuurunu teşvik sadedinde şöyle buyurmuştur:

“Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine iftar ettirdiği kişinin sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabında da hiçbir eksilme olmaz.”⁷

Öyleyse geliniz, oruç tutmaya engel bir rahatsızlığımız veya mazeretimiz yoksa, Allah'ın emri olan bu ibadeti ihmal etmeyelim ve oruçla Cennetin Reyyân kapısından girelim.

³ Buhari, İman, 2.

⁴ İbn Mace, Sıyam, 21.

⁵ Buhari, Savm, 9.

⁶ İbn Mace, Sıyam, 21.

⁷ Tirmizi, Savm, 82.

¹ Buhari, İman, 34.

² Bakara 2/183.